

Hallo!  
De leerlingenraad wil je  
wat vertellen 😊

*In deze editie: Schrijfwedstrijd, officiële opening bibliotheek, theatervoorstelling, bezoek UWC, carnaval, ramadan, BSTD naar Parijs, klasse(n)werk, flessenpost, stripverhaal en open dagen bezoeken.*

## Inzendingen NT2 schrijfwedstrijd

### Droom van elk Afghaans meisje



Het is 7:30 uur in de ochtend en de zon komt op. Ik besloot om eerder dan de andere dagen uit mijn bed te komen en mezelf klaar te maken voor mijn school. Maar even besepte ik welke school? Sloten ze niet alle scholen en universiteiten voor alle meisjes? Dus naar welke school wil ik gaan?

Tegenwoordige voel ik wrok in mijn keel en soms vergeet ik helemaal wat lachen is.



Ik wilde mijn school kleren terug in mijn kast leggen en een tijdje naar buiten, maar ik vergeet dat wij zelf niet naar buiten kunnen gaan. Ik mis zelfs het uitgaan en rondlopen, omdat alles nu veranderd. Meisjes kunnen niet levens zoals vroeger, kunnen niet alleen het huis uit gaan, kunnen niet studeren, hebben geen baan, helemaal niets. Behalve thuis zitten als een lichaam zonder ziel.

Ik wil 's ochtends altijd graag naar buiten, omdat ik graag de frisse lucht inadem, de zon in de lucht, mussen in de bomen, het geluid van de vogels en de kleine jongens van onze burens als ze samen spelen.

Trouwens, luisteren naar mijn favoriete liedje en wandelen in een vredige sfeer is een ander plezier.



Maar daarnaast bezoek ik elke dag in het geheim mijn school. Ik kan niets zeggen niets doen en helemaal niets. Gewoon een

paar minuten stil blijven staan voor de ingang van onze school. Kijken naar de gesloten deur van mijn school deed me erg pijn en maakt me soms erg verdrietig.

Mijn tranen vallen uit mijn ogen. Diep ademen, zeg ik tegen mezelf: zal deze deur weer opengaan en vol docenten en leerlingen zijn zoals in het verleden?



Ik wil echt het geluid van mijn klasgenoten horen. Toen mijn docent zei dat jullie morgen toets hebben, zelfs als ik die toets dagen mis. Ik denk altijd aan mijn dromen om in de toekomst dokter te worden en mensen en zieken te helpen. Ook maak mijn land welvarende, maar elke dag zeg ik tegen mezelf dat ik nooit zal opgeven, dan ga ik terug naar huis maar in de hoop op echte vrede en welvaart en het einde van de oorlog op de hele wereld.

*"Onderwijs is de uitweg  
uit armoede, ellende en  
onwetendheid"*

**Khadija, klas B32B**



**Mama**



*Mama  
Hou van haar  
Ik ga haar bellen  
Ze mist me  
Liefde*

**Frehiwet, klas BSTB1**

**Vol**



*We  
Schrijven  
Onze gedachten  
Om niet in stilte te  
Stikken maar soms  
Schrijven we te  
Veel in  
Woorden*

**Ibrahim, klas BSTB1**

**Naar buiten**



De stad. Ik stap naar buiten en zie de drukte van de stad: iedereen heeft haast, autolichten knipperen zo snel dat het de ogen verblindt. Het hoofd tolt, ik ga naar het park.



In het park is het rustig, alleen vogels en nat gras. Als je verder gaat, bevind je je in het bos. Het is er stil, behalve het geluid van bladeren en kikkers. De wind waait. Ik denk aan de zeebries, warm zand en het geluid van de zee. Het geschreeuw van de eenden in de vijver jaagt me uit mijn dromen. Het is al avond. Ik ga naar huis.



Terug in de stad, gaat de zon onder en de straatverlichting gaat aan. Mensen haasten zich naar huis. De geuren van de straatkraampjes vullen mijn neusgaten.

Ik voel me in harmonie met de natuur. De stad achter me latend, wandel ik terug naar mijn nest.

**Artem, klas B32B**

**Officiële opening bibliotheek Novo College**

*"Lezen is dromen met je ogen open"*

De bibliotheek van het Novo College is op dinsdag 17 januari officieel geopend. Aanwezig waren de directie van het Novo College, docenten, leden van "De Orde van den Prince" en ook een paar leerlingen van de leerlingenraad. Alle leerlingen kregen ter ere van de opening "letterkoekjes", zodat iedereen een beetje mee kon vieren.



De bibliotheek telt op dit moment bijna 700 boeken. Ook is er een fijne zithoek, waar je rustig kunt lezen. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door sponsorgeld van "De orde van den Prince". Daar zijn wij hartstikke dankbaar voor!



Jullie kunnen de bibliotheek samen met jullie klasgenoten en mentor bezoeken om boeken uit te lenen. Er zijn boeken voor verschillende leeftijden en taalniveaus, en ook informatieve boeken of stripboeken. Als jullie vragen hebben over de bibliotheek kunnen jullie terecht bij mevrouw Nisa en mevrouw Corinne. Wij wensen jullie veel leesplezier!





## Theater samen met BLC



Op vrijdag 27 januari ging ik naar het theater. De naam van het theater is Kumulus West. Het is naast de markt in Maastricht. Ik ging naar het theater met mijn fiets. Ik ging samen met twee leerlingen van mijn klas. De andere leerlingen namen de bus naar het theater. Om 13:14 uur begon de show met leerlingen van Bernard Lievegoed College en onze school.



Veel kinderen hebben gedanst en geacteerd op het podium. Ik vond de spiderman heel leuk. Ik wil nu vertellen waar het over gaat. Het gaat over een kind, zijn naam is Alex, die vindt spiderman heel leuk. Op een dag komen kinderen en pesten hem veel. Dan pakt een jongen zijn lunchdoos en zegt "Hey kijk spiderman ha ha ha". Alex vindt dat niet leuk, hij is boos. Daarna gaat hij naar de fitness en werkt veel. Op een andere dag gaat hij naar elk huis van de kinderen en hij is verkleed als spiderman. De kinderen die Alex hebben gepest zijn heel bang. Dan zegt Alex tegen elk kind "Pest nooit iemand!".

**Abdul, klas B31B**

## Bezoek UWC



Op vrijdag 10 maart hebben we een bezoek gebracht aan het United World College. We hebben samen met 5 studenten van het UWC activiteiten gedaan in de cafetaria van de school.



De activiteiten:

- Schilderen
- Spelletjes spelen
- Broodjes maken



Daarna kregen wij een rondleiding door het college.

**Aidin, klas B31B**

\*\*\*\*\*

**>>> Carnaval <<<**

Het was heel speciaal dat de **stadsprins van Maastricht,**



## Stefan de 1<sup>e</sup> van de Tempeleers (met zijn prinses Aimée)



en onze eigen prinses Martine (met haar prins Mark) van de Boemelaire uit Wahlwiller op onze school waren op deze carnavalsochtend!



En ook onze eigen Novo Prins en Prinses Carnaval waren aanwezig





# Ramadan Kareem

Ramadan komt eenmaal per jaar gedurende dertig dagen.



In deze maand stoppen we voor een bepaalde periode met eten en drinken.

Ons vasten begint van zonsopgang tot zon ondergang. En wij als moslims bidden en lezen deze periode de koran tot God.



Bij zonsondergang verzamelt het hele gezin zich op het fluitsignaal van eten, en we beginnen te eten wanneer zonsondergang start.

Daarna snoepen we met het hele gezin, kijken series en films en creëren Ramadan-sfeer.



Daarna bidden we Taraweeh in de moskee.

Voor zonsopgang, eten we de pre-dageraad maaltijd en drinken water, en dan bidden we het ochtendgebed, en zo eindigt de dag in Ramadan.



**Nadera en Roua, klas B31D**

\*\*\*\*\*

## BSTD is naar Parijs geweest!



## Klasse(n)werk uit B31C





## Flessenpost...

Nieuwsbegrip had als thema recycling en het statiegeld op blikjes. In klas B32A hebben we hierover ook een stukje gezien in het jeugdjournaal. We hebben teksten gelezen en als eindopdracht moesten we een brief schrijven. Eerst in groepjes voor-en tegenargumenten bedenken, en daarna samen de brief op het bord uitschrijven. Anna was hierbij de notulist op het bord.

*We zijn heel trots op Mishleen dat zij de brief met haar prachtige handschrift heeft overgeschreven voor de directie!*

Maastricht, 26 april 2023.  
Beste mevr. Stuit, mevr. Geene en mevr. Nijsten,

Wij schrijven deze brief, omdat wij een inzamelpunt voor blikjes en plastic flessen.

Hier voor hebben we argumenten bedacht:

- Positieve impact op het limaat en milieu.
- Met het statiegeld kunnen we een bijdrage voor school leveren.
- Doneren aan een goeddoel.
- Kleding kopen voor arme kinderen.
- Meubilair voor de aula.
- School materiaal.

We kunnen de ingezamelde blikjes en flessen recycleren voor kunstvakken.

Het viel ons op dat wij blikjes/flesjes maar geen inzamelpunt hebben.

Wij als school lopen geld mis.  
Laten wij het milieu schoon houden, geld verdienen en nuttigedingen hier mee doen.

Met vriendelijke groeten,

Leerling B3.2a



Maastricht, 6 april 2023

Beste klas B32A,

Heel erg bedankt voor jullie mooie brief. Ik vind jullie ideeën heel erg goed.

We kunnen speciale verzamelbakken bestellen in de vorm van een fles, daarin kunnen jullie flesjes in de ene en blikjes in de andere verzamelen.

We gaan dit voor jullie zo snel mogelijk bestellen.

Het statiegeld dat we ophalen is voor de leerlingen, de leerlingenraad mag beslissen wat er mee gedaan wordt. Heb je zelf goede ideeën, bespreek dit dan met de leerlingenraad.

Bedankt voor het meedenken en we gaan het snel regelen. 😊

Hartelijke groet,

Petra Stuit

Rector van het Novo College

Frances Geene en Sanne Nijsten

Teamleiders van het Novo College



Stripverhaal, Basheer, klas B11A

Basheer B11.a





## Open Dagen

De leerlingen van de uitstroomgroepen zijn naar veel open dagen van andere scholen geweest.

Een aantal verhalen en foto's uit klas B2.2

Ik ben Anna.  
 Ik was bij fitra netya school op donderdag.  
 dat was erg leuk, een niet groot ~~+~~ lussin man klein ~~+~~ klussen en heel rustig. Ik heb veel gezin op dit school.  
 Ik heb ook met de docenten gepraat, ze doen soms grupjes.  
 dat vind ik leuk. Ik heb make up kamuk gezin en iets met hand doe ook gezin. woontkame met als, dat was erg leuk. Ik heb de kelpy.  
 Ik heb als op die school gezin. Ik vind een leuk school.



met de juf  
 Ik ben op Donderdag bij terra nigra school geweest en het was heel leuk.  
 Ik ben met de auto naar terra nigra geweest en ik heb daar heel veel dingen gezien zoals de aula en de klassen. gezin.  
 De klassen van de terra is niet zo groot maar wel mooi.  
 De terra nigra school staat op de rustige plek en het is ook niet druk.  
 Ik heb ook techniek Est en nog heel veel dingen gezien.  
 Ik vond heel leuk bij jullie terra nigra te kijken.  
 Groetjes,  
 Chulom.



Wij zijn een ier verzorging in het vmbg gehad, en dat was heel leuk, en wij hebben nieuw meisjes ontmoet en ze waren heel aardig voor ons. Wij kregen ook een crème op ons gezicht, en mevrouw Tania was ook daar. ik wil nog een keer naar daar gaan omdat daar was heel rustige plek en fyne.  
 Nedea





Ik ben dol op jag met juf waartekhigh  
 geweest en ik heb veel moeddingen gezien  
 zoals de auto en de klassen gezien.  
 en ik vind het waartekhigh school  
 heel leuk want de klassen kletheende  
 alwa rustig  
 Ik heb ook techniek en ik heb heel  
 veel dingen gezien  
 @Kroes, Ali  
 Ali



Open dag VMBO  
 Wij zijn eerst naar, een klas dat jij kunnen jouw  
 naar fixen en ook knippen en dan wij gaat naar een  
 klas dat was met wetenschap en nog andere  
 dingen dat was heel leuk van mijn doen komen  
 we bij een klas die je kan leren voor elektriciteit  
 en ik vind het ook erg leuk. de laatste klas dat  
 wij gaan was een met technologie Xbox met een game  
 dat kan jij drive en ook een robot dat jij kan de  
 robot maken prat. ik wil de nieuw jaar naar  
 deze school gaan want vind ik echt leuk.  
 Alexandros



Wij hebben me gedaan een les  
 verzorging in het vmbo.  
 En het was heel leuk.  
 Wij hebben voorgewest ook jaar geweest.  
 En ik kreeg een creme op mijn gezicht.  
 Ik heb ook een bleek op mijn nagels gedaan.  
 Ha  
 Hafiza

**Fijne vakantie!!!**  
**Maandag 8 mei zien we jullie graag weer**  
**terug op school ☺**