

**Hallo!**  
**De leerlingenraad wil je wat vertellen ☺**

*In deze editie: reisgids Maastricht, betoog, bijeenkomst landelijke ISK-leerlingenraad, workshop coderen, GSA certificaat, Groen project, Retail Safari prijs, trots op, Save The Date, foto impressie van sportactiviteiten, Koningsdag en Toverland, dansshow Sally, stripverhaal.*

## Mijn favoriete plek in Maastricht ☺



Ik heb niet echt een alle favoriete highlight in Maastricht. Maar een plek dat ik heel mooi vind, is de Boekhandel Dominicanen.

Boekhandel Dominicanen is een mooie boekwinkel in de Dominicanenkerk, dicht bij het Vrijthof. Het is een prachtig gotisch kerkgebouw, die in het 13e eeuw gebouwd werd,

en dan hebben ze een boekwinkel daarvan gemaakt. Vanaf school is de weg is heel makkelijk: het is bijna helemaal rechtdoor tot de Station, dan linksaf richting het Centrum, dan in het Grotestraat, sla rechtsaf na het Kruidvat.

De plek is heel beroemd, daardoor is het altijd best druk. Toch, vind ik het erg leuk om daar voor boeken en andere spullen shoppen. Er zit ook een klein cafeetje, dus je kan ook even daar zitten en een koffie drinken en/of een gebakje eten.



Kortom, vind ik

## Boekhandel

Dominicanen een mooie en (zelfs als het druk is) rustige plek. Zeker een plek dat je bezoeken moet!

**Elisabetta, klas B32B**



Ik wil jullie graag informeren over mijn favoriete bezienswaardigheid.

Eigenlijk ik heb geen specifieke plek, ik doe te veel dingen. Maar een van mijn favoriete ding is wandelen rondom de Servaasburg. Het is een van de oudste bruggen van Nederland, het is gebouwd sinds 13de eeuw. Je kunt daar



genieten van de zonsondergang en je kan je mooi rondje lopen langs de Maas.



En wat leuk is 5 minuten lopen en dan ben je in Maastricht-centrum. Bovendien als je op de brug loopt dan zie je te veel mooie natuurlijke uitzichten en ook de rivier.

Mijn andere favoriete plek is een Turks restaurant (Mandalin). Ik ga daarheen altijd om te eten, ze hebben verschillende soorten eten en het is heel lekker. Het is 4 km vanuit de school, 12 minuutjes met de fiets. Het is niet zo ver, dus je kunt altijd daarheen.



Als ik naar het centrum ga, moet deze

twee plekjes bezoeken.

**Safa, klas B32B**



Ik ga jullie vertellen over mijn favoriete plek in Maastricht. Het is een bushalte op Oude Molenweg.

Heb ik deze plek uitgekozen, want ik kan naar huis van die halte gaan met een bus. Je kunt daar alleen een bus nemen – 350. Deze dus gaat naar Vaals (ik woon daar 😎😎😎).

Kortom kan ik zeggen dat ik ben een saai persoon, want heb ik echt geen favoriete plek alleen mijn huis.

**Artyom, klas B32B**



Reitz- de beste frituur in Maastricht! Vanaf 1909 worden er al frites gebakken op de Markt 75 in Maastricht, Reitz is de eerste en oudste frituur van Nederland

waar friet werd verkocht. Reitz bestaat nog steeds vandaag en ze doen het erg goed.

De naam 'Reitz' is de familienaam van de familie die zich in 1905 op de Markt heeft gevestigd. Reitz is een van de oudste frituren maar ook een van de beroemdste, altijd als jij voorbij Reitz loopt in de Markt zie je veel mensen die wachten om hun eigen stukje van de hemel te krijgen.



Reitz is open elke woensdag tot zondag vanaf 11:00 tot en met 20:00. Ik neem altijd Ariva bus nummer 4 vanaf Bergerstraat Vijverdal tot bij de Markt en dan ben ik bij de beroemde frituur!

Doe jezelf een plezier en ga halen Reitz friet met zuurvlees!

**Ané, klas B32B**



Ik wil jullie graag vertellen over mijn favoriete plaats in Maastricht. Dat is een kleine dierenholte in het park. Het is stil en gezellig bij de dieren.



De dierenholte staat in het park van Maastricht. Er zijn niet zo veel mensen en het is rustig. Je kunt daar lekker op de bank zitten en naar vogels luisteren, of picknicken met vrienden.



Als je wil een route van school naar die plek weten, moet je eerst naar het Maastricht station gaan. Daarna ga je door naar de brug en op andere deel van de stad draai je

om naar links. Dan ben je in het park, ga door tot je een vijver ziet. Ga naast een vijver en dan ga naar rechts. Ga rechtdoor op de weg en straks ben je daar!



Kortom, dat is een rustige en mooie plek, ik ontdekte deze plek niet een lange tijd geleden en dat is toch leuk. Maar als je daarheen wil gaan, alsjeblieft, voer de dieren niet 😊

**Artem, klas B32B**



**Nog meer tips voor in de vakantie >**

1. Bezoek de Grotten van Sint Pieter - Ontdek de ondergrondse wereld van Maastricht door de grotten van Sint Pieter te bezoeken.
2. Fietsen langs de

prachtige Maas. Er zijn veel fietspaden en mooie uitzichten onderweg.



3. Bezoek het Bonnefantenmuseum - Het museum heeft een uitgebreide collectie moderne kunst.
4. Wandelen door de oude stad - Verken de oude stad van Maastricht te voet en ontdek de geschiedenis en architectuur van de stad. Er zijn veel mooie straatjes en pleintjes om te ontdekken.



5. Zwemmen in het Geusseltbad: een groot zwembad met binnen- en buitenzwembaden, glijbanen en andere attracties.
6. Bezoek de markt - Elke woensdag en vrijdag is er markt op het Vrijthof in Maastricht om lokale producten te kopen en mensen te ontmoeten.



## Betoog voor stilteruimte

Op school moet ook een stilteruimte zijn.



Alle leerlingen leren het beste als ze kalm en ontspannen zijn. Er zullen momenten zijn dat een leerling toegang nodig heeft tot een stille en kalme ruimte, zodat hij de kans krijgt om zijn gevoelens en emoties weer onder controle te krijgen.

Het doel van een stille kamer is geen straf, maar een ruimte de leerlingen te helpen kalmeren en ontspannen.



Positieve effecten van een stille kamer zijn:

- A) De student helpen zijn eigen emotionele toestand.
- B) Verbeterde concentratie.
- C) Gevoel van rust.

Wanneer je worstelt met de stress en spanningen van het leven, kun je moeite hebben om kalm te blijven. Stress is een van de moeilijkste op scholen. Studies tonen aan dat ongeveer 77 procent van leerlingen fysieke tekenen van stress vertoont. Elke dag een periode van stilte biedt de kans om te ontspannen en stress te verminderen. Daarom vind ik het erg belangrijk: een stilteruimte.

Nadelen van een stille kamer zijn:

- A) Sommige studenten proberen zichzelf te verwonden.
- B) Sommige studenten kunnen andere leerlingen of docenten verwonden.
- C) Of schade aan eigen spullen van de school.

Op een of ander moment zullen de meeste kinderen in de klas tijd nodig hebben, om even weg zijn van de overweldigende omgeving. Het hebben van een veilige en rustige plek naar toe te gaan. Dit helpt de leerling controle te krijgen over zijn of haar emoties en, die cruciaal zijn voor gericht leren.



**In conclusie:** *we hebben een "chill-out" kamer nodig!*

**Nana, klas B32B**

\*\*\*\*\*

## Landelijke ISK-leerlingenraad



Woensdag 24 mei was een eerste fysieke bijeenkomst van de ISK-leerlingenraden uit Gorinchem (ISK de Toekomst), Eindhoven (Summa Plus College), Helmond (Jan van Brabant College) en Maastricht (Novo College).

Daarvoor hebben we al twee keer eerder dit jaar online met elkaar kennismemaakt, vergadert en ideeën uitgewisseld.



Wij (Habeeb, Amna, Basheer, Kassim en Abdul) vonden het een TOP bijeenkomst!!! Het was geweldig om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren naar elkaars presentaties, trots te zijn op onze successen die we met elkaar deelden en lekker hebben genoten van de geweldige lunch (met dank aan de catering van Summa Plus!).



We zijn allemaal met nieuwe ideeën en inspiratie naar huis gegaan. Dus: ons doel is behaald en voor herhaling vatbaar! Jan van Brabant College heeft ons al uitgenodigd

voor volgend schooljaar 😊

\*\*\*\*\*

## Workshop coderen



Nana

De klassen B32A en B32B hebben een workshop coderen gevolgd van de studenten van Hogeschool Zuyd.



Sterke vis

Dit zijn de werkjes die ze gemaakt hebben, helemaal zelf gecodeerd. Superknap!



Astrid Ane Liz



Bana



Uliana & Polina



Emre



Habeeb



Yevheniia & Khadija



## Bronzen GSA- certificaat!



Wij, de leerlingenraad van het Novo College, hebben besloten om ons samen in te zetten voor de vrijheid dat iedereen kan zijn wie hij/zij is, ongeacht je afkomst, huidskleur, geloof, gender of seksuele geaardheid. Zonder je daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Daarom hebben wij dit schooljaar een GSA (Gender-Straight-Alliance) opgericht. Omdat we het belangrijk vinden dat we een veilige school zijn waar iedereen zichzelf mag zijn en niemand uitgesloten of gepest wordt. Waar we elkaar respecteren en elkaar beschermen.



De hele maand juni is Pride Month! Omdat het COC Limburg ons ontzettend belangrijke werk als GSA enorm waardeert, wilden ze ons deze Pride Month graag in het zonnetje zetten! Als dank en waardering voor ons harde werk, ontving onze kartrekker Anna-Maria namens de GSA het bronzen certificaat. Volgend schooljaar gaan we voor het zilveren certificaat! (@gsa\_coclimburg)

\*\*\*\*\*

## 🌱 Groenproject 🌱



Na de meivakantie zijn we met de alfa-klassen gestart met een Groenproject.



buiten verschillende bladgroenten en andere groenten gaan kweken.



Vanwege de hitte zijn de bakken naar buiten verhuisd en is ook een stuk tuin op het schoolplein aangeplant door ons. We hebben al hard gewerkt samen!



Wat hebben we tot nu toe gedaan?

**1e les:** zaaien + leren water geven volgens een waterrooster.



**2e les:** observeren en ontwikkeling van de



gewassen. Ook de relatie met gewassen vanuit ons thuisland. Welke gewassen kennen we al?



Een aantal leerlingen weten al veel over het kweken van groenten, dit hebben ze geleerd in hun eigen land.



Zij waren erg gemotiveerd om mee te planten en de planten water te geven. We hebben ook tekeningen gemaakt over de groei cyclus.



Wat gaan we nog doen?

**3e les:** oogsten en alles verwerken tot een salade. We gaan de oogst vieren en het einde van de cyclus. Ook gaan we alle benodigdheden en onze werkplek dan opruimen.

Onder leiding van groenspecialist Mark zijn we in de kassen



Het project loopt nog tot het begin van de zomervakantie. We hopen dan ook snel te mogen proeven van al dat lekkers!



\*\*\*\*\*

## Retail Safari prijs!

Onze school won de prijs van de Retail Safari van het MBO.



De leerlingen kregen een bioscoopkaartje overhandigd.



## Trots op...

Alle dingen die we voor de leerlingen bereikt hebben dit jaar. Zelfs de kleinste dingen. Zeker ook dat er WELKOM komt op de muur in alle talen. Daar zijn we heel trots op!



We zijn ook heel trots op alle leerlingen in onze leerlingenraad. Samen hebben we dit jaar naar heel veel creatieve ideeën van de leerlingen geluisterd en deze besproken. In vertrouwen, vriendelijk en respectvol naar elkaar toe. Zodat we de leerlingen kunnen helpen en onze school voor alle leerlingen nog beter kunnen maken.



Soms was het wel moeilijk, als we moe waren. Maar toch kwamen we altijd naar de vergaderingen en zetten we door. We vonden het leukste om



naar Eindhoven te gaan om daar met andere leerlingenraden te praten. Dat zullen we missen 😞 We willen volgend schooljaar heel graag weer bij de leerlingenraad maar we gaan dan naar een andere school. Misschien dat we daar bij de leerlingenraad gaan.

**Habeeb (voorzitter), Basheer, Amna, Anna-Maria, Brooklynn**

\*\*\*\*\*

### De laatste loodjes...



- **6 juli:** mentoractiviteit
- **7 juli:** rapporten/certificaatuitreiking/laatste schooldag
- **10 juli t/m 29 augustus:** zomervakantie
- **31 augustus:** eerste schooldag!

## Sporten, Koningsdag en Toverland in beeld





## Dansshow SALLY: “Stap uit de cirkel”

*Vraag: Ontroert het je? Of niet? Word je er gek van? Of geeft het je het gevoel vast te zitten? Als je meer van het leven wilt, iets anders dan wat je hebt, moet je jezelf out of the box checken. Oftewel...uit je comfortzone stappen 😊*





# Stripverhaal 'Toverland' door John, klas B31B



Fijne vakantie!!!

Donderdag 31 augustus zien we jullie graag weer terug op school ☺